

Waddenweek 2017

22 tot en met 29 april 2017

Deelnemende schepen: Blue Bird, SY Bodyguard, Vrije Vogel, Ommekeer, Eclipse, Calliphlox,

Voor het eerst in vijf jaar laat het weer ons in de meivakantie in de steek, maar zoals vaker: "De thuisblijvers hebben ongelijk"

Zaterdag 22 april, windkracht 5 tot 6, 10 graden a.b. Blue Bird

Het is verzameldag, het eerste koffierondje staat gepland voor 17:00uur in Makkum waar we te gast zullen zijn bij de lokale watersportvereniging.

De Blue Bird ligt nog in Stavoren, het waait goed door, pal uit het noorden, windkracht 5 tot 6, het soort wind waarbij je blij bent dat je geen windmeter op de boot hebt.

Ik vaar vandaag solo, Femke en de kinderen komen vanmiddag in Makkum aan boord en ik buig nederig naar mijn stuurautomaat die prima dienst doet op deze kruisrakken. Na een paar uur ploeteren (en stil genieten van het geweld) loop ik de haven van Makkum binnen. De Vrije Vogel ligt al in de box, deze is een week eerder al over gevaren, ook Jaap en Jan op de Ommekeer zijn reeds in de haven, van de andere deelnemers nog geen spoor.

Gelukkig loopt niet veel later ook de Eclipse en de Bodyguard binnen, de Calliphlox meldt zich af voor de tocht, hij is tot Enkhuizen gekomen na een dappere poging om vanuit Monnickendam in 1 dag door te zeilen.

Om 17.00uur is iedereen aanwezig maar het weer zorgt voor een alternatief plan, het is koud en guur en, zoals iemand terecht opmerkt: "Tijdens de winterwedstrijden was het warmer". We besluiten tot een avond-palaver in het lokale restaurant alwaar we de opties afwegen.

Het oorspronkelijke vaarplan was morgenvroeg naar Terschelling, maar of dat haalbaar is, bekijken we morgenochtend....

Zondag 23 april windkracht 5 tot 8, 8 graden a.b. de Blue Bird

We varen met drie schepen naar de sluis voor een voorverkenning. De Bodyguard en de Ommekeer wachten even af en hebben de voorkeur om de middag te vertrekken. Dit is qua windvoorspelling veel beter, maar geeft een grotere kans om in het donker aan te moeten lopen. In de sluis hebben we een ervaring die ik nog nooit eerder heb gehad; de sluiswachter raadt ons met klem af het wad op te gaan - de voorspelde windkracht 5/6 blijkt er een met vlagen 8 te zijn! Na de sluis hebben we beraad en we besluiten terug naar Makkum te lopen, om vanmiddag de sprong naar Harlingen te maken.

's Middags is de wind er wat uit gezakt en is er mooi zeilweer. Heel even knaagt het of we niet door moeten zetten, maar plan je tocht en zeil je plan is hier op zijn plaats, Harlingen wordt de eerste officiële bestemming van deze week.

Maandag 24 april, windkracht 6, ca. 7 graden a.b. de Ommekeer

Harlingen, de stad waar we maandag bleven liggen, is een mooi, oud stadje met vele monumentale gebouwen en prachtige grachten. Frieslands enige zeehaven is het en dat kun je merken ook.

De veerdiensten naar Vlieland en Terschelling, de bruine vloot die er ligt en zelfs een zeilend marine-opleidingsschip. Je kunt er kiezen voor de Waddenzee om bijvoorbeeld naar de eilanden te varen of het Van Harinxmakanaal om naar de Friese meren te gaan. In de verenigingsjachthaven net buiten het centrum was het goed toeven. Hoewel het erg koud was viel het met de regen wel mee. Incident: Het zoontje van Chiel en Femke, Huub, wilde op bij de burens op de boot stappen. Het ging mis. Leon van de Vrije Vogel keek gelukkig toe, zag hij hem kopje onder gaan. In het

koude water. Brrrr..... Leon pakte Huub bij de kraag van het zwemvest en trok hem in een beweging op de steiger. Hoewel Huub aanvankelijk erg geschrokken was en even hilde, verklaarde hij later dat hij wel naar de zwemtrap van de boot gezwommen zou zijn. Hoe dan ook, Leon is een echte held. Een mensenredder!

's Avonds palaver over de verdere plannen met de afspraak om morgen, dinsdag, nog even concreet af te spreken.



Dinsdag 25 april, windkracht 4 tot 8, ca 7 graden.

a.b. de Vrije Vogel

De grote oversteek

Na twee heerlijke nachten in Harlingen waren we er klaar voor om nu eindelijk echt naar de wadden te gaan! Met spanning in de buik stonden we op en vertrokken we op tijd richting de sluis. We wisten dat het nog even hard zou waaien toen we vertrokken, maar toen de Bodyguard voor de sluis 42 knopen mat, zijn we toch weer omgedraaid en terug in de haven gaan liggen. Na een stevig beraad op de steiger, wie wil er wel, wie wil er niet, hoe hard gaat het waaien etc, zijn we uiteindelijk een uurtje later toch weer vertrokken naar de sluis. Het zou windkracht 4-5 worden. Zonder de groep waren wij niet vertrokken, maar we hadden er vertrouwen in, en vonden het heel fijn dat we met meerdere boten het water op gingen.

Toen we de sluis uitkwamen, waaide het toch wel flink, en was het gelijk hakken beuken met de motor tegen de golven in. Na een tijdje konden we mooi aan de wind zeilen, en dat ging eigenlijk wel lekker met de stroom mee! Stiekem vonden we het een beetje spannend, maar we genoten volop! We bleven mooi voor Piet en de 2 J's. Na een flinke middag varen kwam Terschelling in zicht, en dat was toch wel even bijzonder. Op eigen Kiel met een bootje van 5 meter 60 voor de eerste keer het wad op, stiekem waren we trots. Toen onze boot zondag voor het eerst door zout water voer, moesten we ook even met de handen in het water om te proeven dat het wel echt zout was! Aangekomen op Terschelling was iedereen moe en voldaan. We zijn heerlijk met z'n allen uit eten gegaan. Wij vonden het een hele gezellige avond! Na het eten vielen we als een blok in slaap, na een zeer voldane dag.

Groetjes de vrije vogels

Woensdag 26 april, windkracht 5/6, ca 10 graden

a.b. de Bodyguard

We werden deze ochtend wakker op Terschelling. Vandaag zou er niet gevaren worden.

Het was rustig op de haven. Iedereen was fietsen of in ieder geval er op uit. Het weer was heerlijk. Een stond een lekker briesje en een mooi zonnetje.

Na het ontbijt doken Laurens en Eline op de krabben. Die waren uren zoet en Dennis en ik namen onze kans waar om eens lekker te gaan wandelen. We liepen naar het strand en de duinen ten westen van Terschelling. Het was echt genieten.



's Middags stond er een heuse "frisbee-voetbal" op het programma. Stiekem werd er hier en daar al geoefend. Het zou de jongens tegen de meisjes worden en het was daarom uiterst dubieus dat Dennis ging tandenkegelen bij Arianne. Het scheelde maar 5 mm of ze had de frisbee met haar mond uit de lucht weten te happen! Later probeerde Laurens dit ook. Gelukkig was dat iets minder bloederig. Ondanks de vele pogingen van de mannen, waren de vrouwen toch winnaar.

Teruggekomen bij de boten hebben we gezamenlijk pannenkoeken gebakken. Of eigenlijk, Chiel, Leon en Tessa bakten de pannenkoeken en de rest at ze op. Johanna en Dick waren keurig op tijd aangekomen en schoven gezellig aan. Nu begrepen we waarom we van Chiel en Femke gisteren de borrelglasjes hadden gekregen. Menig flesje van Dick en Johanna werd geprobeerd. (Ik ben er nog niet uit wat ik het lekkerst vind.) De steigerpannenkoek was heerlijk, met spek, met kaas, naturel. De "keuken" bakte door totdat al het beslag op was en wij zeemannen en -vrouwen verzadigd waren. We zaten als hangjeugd op de steiger, af en toe de benen en voeten intrekkend omdat we uiteraard enorm in de weg zaten. Menig passant moest zijn hondje optillen, anders waren de bordjes vast ook nog "afgewassen" geweest.



Aansluitend het pallaver. Morgen naar Vliet!

Donderdag 27 april 2017, windkracht 5, 10 graden + a.b. de Eclipse

Vandaag bestemming Vlieland.

Vanmorgen om kwart voor 10 vertrokken omdat voor vanmiddag slecht weer met veel wind voorspeld wordt. We kunnen nu ook met hoogwater over het Schuitengat, Dennis wil tenslotte niet vastlopen met zijn 2 meter diepgang.

Halverwege het Schuitengat een bui met veel wind maar daarna was het een mooie tocht met voor de ingang van Vlieland veel tegenstroom.

Vandaag Koningsdag; dus naar het dorp geweest en voor Yoeri een schepnetje gekocht voor de krabbenvangwedstrijd van vanmiddag. Terug in de haven hebben Eline, Laurens en Yoeri fanatiek

krabben gevangen waarbij Eline wel de grootste krab ving, dat was dus Leon, onze krabbenvanger Yoeri lag al vroeg op bed.



**Vrijdag 28 april 2017, windkracht 4, 12 graden +
a.b. de Eclipse**

Vandaag al om even na acht uur vertrokken, het eerste stukje tegenstroom maar toen we eenmaal om de Richel gevaren waren kregen we stroom mee en hadden we een prima zeiltocht naar Kornwerderzand. Yoeri was de afgelopen dagen al aardig gewend aan het varen en heeft de tocht lekker in de boot zitten lezen.

Voor morgen wordt er weinig wind voorspeld en voor overmorgen weer erg veel wind. Hier was dus het punt om afscheid te nemen van de anderen en eenmaal door de sluis ging iedereen verder op weg naar de thuishaven. Wij konden lekker doorvaren en vroeg in de avond waren we al in Urk waar we overnacht hebben om de volgende dag het laatste stuk naar Hasselt te varen.

**Zaterdag 29 April 2017, windkracht niks meer en een heerlijk zonnetje,
a.b. De Blue Bird,**

Gistermiddag hebben we helaas al afscheid genomen van de overige deelnemers van de Waddenweek 2017. Zoals voorspeld, staat er vandaag geen zuchtje wind en mij rest niets anders dan de boot terug te motoren naar Monnickendam. Met een goed boek en voldoende stof tot nadenken is dat gelukkig goed te doen.

De Waddenweek 2017 kenmerkt zich door extreem weer, maar ook door veerkrachtige schepen en hun bemanning! Ondanks de kou en de onstuimige wind die ons dit jaar ten deel viel, was het een fijne week met erg gezellige en leuke momenten. 'Samen sta je sterk' is ook dit maal weer gebleken. Deelnemers bedankt voor jullie inzet en doorzettingsvermogen, wij hopen dat jullie er volgend jaar weer bij zijn!

Groetjes Chiel en Femke Van Oppen